

**HELEEN**

BOEKEN & TV

Margriet-redacteur **Heleen Spanjaard** tipt elke week de nieuwste boeken en opvallendste tv-programma's.**Aangrijpend**

Tess (3) kreeg leukemie

Christel Grijpma en haar man overkwam het ergste dat ouders kan overkomen: hun driejarige dochtertje Tess kreeg leukemie. Geloof, hoop en liefde vormen de drie thema's van het boek dat zij hierover schreef. Kleine Tess ontpopte zich in haar korte leven tot een wijze, zachte leermeester, een gegeven dat haar dierbaren, maar ook de lezers van het boek Meisje Tess, niet onberoerd zal laten. € 19,95 (via www.meisjetess.nl).

Psyche

Seks anno 2012

Psychiater Bram Bakker probeert in zijn boek *Over seks gesproken* antwoord te geven op vragen die veel van ons bezig houden, nu seks via de nieuwe media niet alleen ons dagelijkse bestaan, maar ook dat van onze kinderen binnen dringt. Seks is ook in zijn bizarste vormen een consumptieartikel geworden. Hoe kunnen we daar mee omgaan? Is porno schadelijk? Wat is normaal? En waarom roept Bakker op tot restauratie van monogamie binnen relaties? € 17,50 (Podium).

Kinderboek

Pannenkoeken-monster

Chef reportage Henrike van Gelder: "De vader en moeder van Maartje luisteren nooit als ze iets belangrijks wil vertellen. Zelfs niet als er een paarse neushoorn in de keuken staat, die ook nog alle pannenkoeken opeet! Wester (3) en Cara (1) krijgen geen genoeg van dit spannende, grappige en prachtig geïllustreerde boek."

Neushoorns eten geen pannenkoeken door Anna Kamp en Sara Ogilvie. € 12,95 (Lemniscaat).

Thriller

De nieuwe Elizabeth George

Elizabeth Georges geliefde hoofdpersoon inspecteur Thomas Linley moet in *Een duister vermoeden* de dood van Cresswell onderzoeken. Cresswell was de neef van een machtig man en zijn verdrinkingsdood is enigszins verdacht. De keurige maar intelligente Linley stuit weer op zo'n typisch Brits web van leugens, intriges, verleiding, en meer mensen met een motief dan hem lief is. € 22,50 (A.W. Bruna).

TV TIP

En ondertussen paaldan

Iedereen beroemd, dat lijkt wel zo'n beetje het motto van 2012 te zijn. Ik begrijp niet zo veel van die openlijke stortvloed aan privé-troebelen en daarom ging ik zuchtend klaar zitten voor *Connected*. Deze serie volgt vijf (op een 18-jarige na) dertigers die hun eigen leven filmen. Gewoon, de rauwe alledaagse werkelijkheid. Zo zagen we Git die, ik citeer: "Keihard van haar fiets pleurde" en even-goed huilend van de pijn regelde dat een omstander haar cameraatje pakte om door te