

Wonderbaarlijk boek over de dood van een dapper, klein prinsesje

Op 27 november 2006 overleed de 3-jarige Tess aan de gevolgen van leukemie. Haar moeder Christel - geboren in Rosmalen - en opgegroeid in Vught - schreef hier een bijzonder boek over 'Meisje Tess': een aangrijpend en tegelijkertijd betoverend verhaal over de liefde. En de grenzeloosheid hiervan!

► Han van Bodegom
▷ Regio

"Toen Tess geboren werd konden we ons geluk niet op", vertelt Christel Grijpman-Samuels (42): "Het had lang geduurd voordat ik zwanger werd. En dat maakte de vreugde er alleen maar groter op. Het duurde echter niet lang voordat deze plaatsmaakte voor een onverklaarbare angst en verdriet. En ook lichamelijk ging het bergafwaarts. Ik kreeg een borstontsteking en dit leidde tot hoge koorts. Dat was het moment dat ik een visioen kreeg, van iets dat ik op dat moment niet onder ogen wilde zien. Volgens artsen had ik een postnatale psychose en ik werd opgenomen op de paaz-afdeling van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Beetje bij beetje ben ik uit dat dal gekropen en heb ik weer leren genieten van het leven. Ik zag het als een nieuwe start. Niet lang daarna werd Tess ziek. De artsen vreesden voor leukemie, maar het leek een virus te zijn. Niet dus. Bij Tess werd een zeldzame vorm van leukemie vastgesteld. Toch hadden we altijd het idee dat ze beter zou worden. Want ondanks alles was ze de meeste tijd vrolijk, energiek en haar eigenwijze zelf. Ze was het



'Meisje Tess' is een aangrijpend en tegelijkertijd betoverend verhaal over de dood van de 3-jarige Tess.

prinsesje van de ziekenhuisafdeling. Daarom was het voor ons ook makkelijker om van iedere dag toch een feestje te

» **"De liefde gaat absoluut door. Ook na de dood!"**

maken. Zo zijn we in deze moeilijke periode enorm naar elkaar toegegroeid. En als we er even doorheen zaten, dan was Tess er altijd om ons te troosten. Een

week voor haar dood kregen we te horen dat de situatie heel ernstig was. Op een morgen overviel mij plots een onmiskenbaar gevoel: Tess gaat vandaag dood. We moeten haar helpen. Vervolgens hebben we er met z'n allen een mooi afscheid van gemaakt. Heel warm en verdrietig tegelijkertijd. De tijd erna hebben we nodig gehad om de draad weer op te pakken, maar al snel viel het kwartje en begreep ik mijn visioen en alle verdriet die daarmee gepaard was gegaan. Niets is toeval! Ik besloot mijn verhaal op te schrijven om zo de bood-

schap van Tess door te geven: de liefde gaat door. Ook na de dood. Want Tess laat zich nog regelmatig gelden. Op een dag liep ik over het strans aan Tess te denken en mijn oog viel op een steentje. Ik moest het gevoel onopropen. Toen ik de steen omdraaide, zag ik dat er een hartje op stond. Want dat was ze, ons hartenkindje. Ook heeft Tess geholpen bij de titel van het boek. Via een medium liet ze doorschermen dat de titel die ik bedacht had niet klopte. Want haar naam moest er toch echt in voorkomen!"

Verkooppunten

'Meisje Tess' is o.a. verkrijgbaar bij Albert Heijn Haaren, Boekhandel Eckerlyce Boxtel, Bruna Boxtel, Readshop Schijndel, Boekhandel Oisterwijk, Primera - Petelarsweg 's-Hertogenbosch, Primera Moleneindplein Vught en bij Bruna Moleneindplein Vught. Online bestellen kan ook: www.meisjestess.nl.