

Wijs kind

Het boek *Meisje Tess*, geschreven door de moeder van Tess, Christel Grijpma-Samuels, is niet makkelijk om te lezen, maar wel alleszins de moeite waard. Vanaf de eerste pagina maakt de enorme kracht die Tess en haar ouders weten op te brengen als ze te horen krijgen dat Tess leukemie heeft, diepe indruk. Gedrieën nemen ze zich voor zoveel mogelijk geluk te ervaren in de tijd die hen nog samen rest. Tess probeert, zo goed en zo kwaad als het kan, haar naderende dood te aanvaarden, en haar ouders blijven zo positief mogelijk. Voor henzelf, maar vooral voor Tess. Het roept bij de lezer een gevoel van diepe bewondering op.

Het leven van Tess en haar ouders is nooit over rozen gegaan. Christel heeft er jaren over gedaan om uiteindelijk, met medische hulp, zwanger te worden. De zwangerschap verloopt moeizaam, waardoor ze al snel niet meer kan werken.

Maar na die zware zwangerschap wordt een gezond kindje geboren, en lijkt alles in rustiger vaarwater te komen. Twee en een halve week na de geboorte van Tess ziet Christel een heftige scène uit de film *Trainspotting*, waarin een baby dood in zijn wiegje ligt. Dat is voor elke jonge moeder een moeilijk te verwerken beeld, maar voor Christel is het het moment dat zij de controle over haarzelf verliest. Ze wordt angstig, en er volgen gedwongen opnames in een psychiatrische kliniek, een periode die bij elkaar een half jaar duurt.

Dan volgen twee gelukkige en onbezorgde jaren. Totdat Tess ziek blijkt te zijn. Het is zowel hartverscheurend als hartverwarmend om te lezen hoe Tess onder alles vrolijk blijft, zelfs als ze als kleine uk in een groot ziekenhuisbed terechtkomt, met een kaal koppie en slangetjes aan haar lijf. Ook haar levenswijshheid

maakt indruk. Des te harder is de klap als blijkt dat Tess niet meer beter zal worden en het meisje uiteindelijk sterft.

Pas na de dood van Tess begrijpt Christel waarom ze zo'n moeilijke tijd heeft gehad, vlak na de geboorte van Tess. Gevoelig als ze is, heeft ze altijd geweten dat Tess niet oud zou worden, alleen kon ze dat destijds niet onder ogen zien.

Christel heeft het verhaal van haar dochter treffend en liefdevol opgetekend, en heeft met dit boek iets nagelaten dat duidelijk maakt hoe bijzonder haar dochter was. *Meisje Tess* is een boek waarbij je zeker een traan zult laten, en een prachtig eerbetoon aan een bijzonder meisje dat haar ouders, maar ook ons, veel te leren had.

Meisje Tess, Christel Grijpma-Samuels, B for Books, €19,95

