

*Meisje Tess* is het waargebeurde verhaal over de driejarige Tess Grijpma. Vanaf haar geboorte wordt er iets in gang gezet wat niet meer te stoppen blijkt. Tijdens haar korte leven neemt Tess haar ouders mee op reis: een ruwe maar ook magische reis waarbij niets bij het oude blijft. Tess blijkt steeds duidelijker een 'kleine' leermeester zijn, die op zachte, sprankelende wijze, de essentie van het leven laat zien en mensen beroert. Los van de pijnlijke omstandigheden is *Meisje Tess* een verhaal vol licht, optimisme en wonderlijke signalen. Na het lezen ervan is de wijsheid en liefde van Tess onmiskenbaar voelbaar.

### Zomaar een passage

De tweede chemokuur van acht dagen ligt nu bijna een week achter ons en Tess is nog altijd enorm energie. Er is geen enkele bijwerking te bespeuren. Volgens de artsen gaan die zich zeker voordoen, maar daar gaan we nu hoopvol aan twijfelen. Tess eet en drinkt nog prima, dus is een voedingssonde tot ieders opluchting, ook die van Tess, niet nodig.

Met de dag lijkt Tess wijzer te worden. Door de vele volwassenen om haar heen breidt haar woordenschat zich in rap tempo uit. Dat geeft regelmatig grappige situaties. Bijvoorbeeld nadat zij brutaal heeft uitgeroepen dat ik stout ben.

'Kijk me eens recht in mijn ogen,' zeg ik expres heel lief, 'en kun je dan nog eens zeggen dat ik stout ben?'

Tess kijkt me recht in mijn ogen en wordt vervolgens helemaal verlegen.

'Word je helemaal verlegen, Tess?'

Tess kijkt me vragend aan en speelt weer verder. Een uurtje later ligt ze in bed voor haar middagslaapje en hoor ik haar overslaande stemmetje: 'Mama?'

'Ja, Tess.'

'Je maakt me heel overdreven!' Ze kijkt me vanuit haar bed met een ondeugend glimlachje aan.

### Onze mening

Christel vertelt open en eertlijk over het korte leven van haar driejarige dochtertje Tess... Dit waargebeurde verhaal is met heel veel liefde geschreven maar ook met de nodige zelfkennis en zelfreflectie. Als lezer wordt je meegenomen in dit gezin waar veel verdriet gedeeld wordt maar waar ook heel mooie momenten worden beleefd. Tess heeft misschien niet de kans gekregen door te groeien naar volwassenheid, maar ze heeft absoluut een onuitwisbare indruk van liefde en wijsheid achter gelaten, met een levenslange houdbaarheid. Aangrijpend? Zeker! Maar ook hartverwarmend, herkenbaar en een houvast voor andere ouders die een zelfde traject moeten doorlopen.